

## Wandeling door de Joodse Buurt, april 2014

Vrijdag 25 april j.l. konden onze leden deelnemen aan een wandeling door de voormalige Joodse buurt van Den Haag o.l.v. Martin Driessen, directeur Stichting Joods Erfgoed Den Haag. De belangstelling was zo groot dat er zelfs 2 wandelingen na elkaar georganiseerd waren.

Na een uitvoerige inleiding bij de bronzen maquette van de Joodse buurt in het Stadhuis, gemaakt door Jacques de Leeuwe, waar goed te zien was hoe smal de straatjes en klein de meeste huizen zijn geweest, werd de groep naar buiten geleid, de Gedempte Burgwal in. Van de oorspronkelijke buurt zoals de maquette toonde (achter Nieuwe Kerk en het Spui, tussen Amsterdamse en Stille Veerkade aan de ene kant en Gedempte Burgwal en Gedempte Gracht aan de andere kant), is in werkelijkheid bijna niets meer overgebleven, maar de enthousiaste verhalen van Martin Driessen en zijn meegenomen oude foto's brachten de straten en zijn bevolking weer tot leven.



Martin Driessen van de Stichting Joods Cultureel Erfgoed

Via de Voldersgracht ging de wandeling naar het Rabbijn Maarsseplein, met het Monument voor de Joodse kinderen, daarna door de St. Jacobsstraat naar de Wagenstraat. Hier, midden in het huidige Haagse Chinatown, staat nog het gebouw van de voormalige Hoogduitse Synagoge, nu een Turkse Moskee met een minaret.



Monument voor de Joodse kinderen

Op de Stille Veerkade zagen we het voormalig huis van Opperrabbin Berestein, geflankeerd door het door hem opgerichte weeshuis en een kleine sjoel. Via de Paviljoensgracht en de Gedempte Burgwal bereikten we weer het stadhuis, een boeiende ervaring in prachtig zonnig weer rijker.