



ANNO 1890 GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING

Die Haghe
Beschermvrouwe H.K.H. Prinses Beatrix

NIEUWSBRIEF no.2 Februari 2015

Beste leden van Die Haghe,

Graag willen wij aandacht vragen voor de volgende onderwerpen:

Herdenkingen 70 jaar bombardement Bezuidenhout



In 2015 is het 70 jaar geleden dat het bombardement plaatsvond. De Stichting 3 maart '45 wil deze gebeurtenis niet zonder aandacht voorbij laten gaan. Het uitgebreide programma kunt u terugvinden op de website www.bezuidenhout.nl onder kop '3 maart 45'.

We noemen nu een paar onderdelen: op zondag 1 maart vindt de herdenking plaats in de Christus Triumfatorkerk, waarna er bloemen gelegd zullen worden bij het beeld van Juliana van Stolberg en er in het Koninklijk Conservatorium een herdenkingsconcert zal plaatsvinden dat gratis toegankelijk is.

In samenwerking met de wijkbewoners is er een historische wandeling door Bezuidenhout uitgezet waarbij op 13 locaties borden staan met foto's en verhalen van het straatbeeld van vóór en na het bombardement. In aanvulling is een wandelkaart en een website ontwikkeld (www.bb45.nl). Met uw telefoon of Ipad kunt u de locaties scannen waarna u direct informatie krijgt over wat er ter plaatse precies gebeurd is. De route is 5,5 km. lang en er is ook een speciale Kids Tour. De wandelkaarten zijn eveneens te verkrijgen bij de VVV en Bibliotheek Bezuidenhout.

Er worden o.a. lezingen gehouden op 24 en 28 februari en een film vertoond op 25 februari, zie voor meer informatie de website.



Boekrecensie Maison Kelder van Danny Verbaan



Bakkerij Maison Kelder is al meer dan 80 jaar een begrip in Den Haag en ver daarbuiten. Dat maakt nieuwsgierig en als de bakkerij dan ook nog in 2003 de belangrijkste ondernemersprijs van Den Haag de Zilveren Ooievaar wordt toegekend is een boek zeker gerechtvaardigd. Verbaan heeft zich er niet gemakkelijk vanaf gemaakt, want de meer dan 300 pagina's getuigen van veel vooronderzoek en uitgebreide beschrijvingen. Dat kan ook een valkuil zijn en deed me afvragen voor wie het boek geschreven is. Vooral voor familie en personeel dat heeft meegewerkt de geschiedenis van het bedrijf te reconstrueren en als dank uitgebreid met naam en toenaam wordt genoemd. Voor buitenstaanders niet altijd even interessant maar zo ontstaat wel een herinneringsboek voor alle betrokkenen dat recht doet aan het familiegevoel dat zo kenmerkend was voor het bedrijf.

Maar toch blijft het ook voor anderen de moeite waard het boek met de vele foto's open te slaan. De vlotte pen van de auteur leidt de lezer comfortabel door alle informatie heen en houdt het boek leesbaar. Daarbij heeft Verbaan het verstandige besluit genomen de chronologie los te laten, maar de enorme hoeveelheid aan gegevens te clusteren. De vaak korte hoofdstukken kunnen over het wel en wee van de familie gaan, maar ook uitgebreid ingaan op de zakelijke en technische kanten van het bakkers vak, zodat we leren waar de beste hazelnoten vandaan komen, wat er misging met de gebakjesautomaat en hoe er steeds weer nieuwe spuitmondjes en andere apparatuur wordt ontwikkeld.

Deze hoofdstukken worden aangenaam afgewisseld met beschrijvingen van het algemene tijdsbeeld met als hoogtepunt de moeilijke tijden van oprichter Dick Kelder in de oorlog. We belanden in een avontuur met onderduikers, verborgen diamanten, verraad, concentratiekamp en verwonding tijdens het bombardement van Bezuidenhout waarbij Kelder een been verliest. Alleen deze episode is al een boek waard omdat Verbaan nieuwe informatie boven water heeft weten te halen over de relatie van Kelder en Weinreb.

Na de oorlog wordt de zaak overgenomen door Wichert Jonker die het bedrijf tot grote bloei brengt. Zijn werklust, creativiteit, improvisatie talent en perfectionisme zijn ongekend en tonen dat het succes niet vanzelf gekomen is. Daarnaast worden de opbouwjaren 50 goed beschreven met de onvoorwaardelijke loyaliteit aan de baas, waarbij geen bezwaar wordt gemaakt meer dan 20 jaar in bedompte kelders te werken, men thuis nog zit te fröbelen met zelfgemaakt etiketjes, maar de baas ook als een patriarch over zijn personeel waakt en hen is alles bijstaat. Iedereen is welkom en men kan met recht spreken van de Kelder - familie. Is Wichert de man van de zuinigheid en de details, zijn zoon Lucas is meer van de langere termijn en grotere beslissingen. Hij komt net op tijd want de situatie in de moeder locatie Weissenbruchstraat is in veel opzichten niet langer houdbaar. Wilt u weten hoe het avontuur afloopt? Dan raad ik u aan het boek te gaan lezen of naar de lezing te komen die Danny Verbaan voor Die Haghe gaat houden, zie ook a.s. Ledenbericht

Lezing De Slag om Ockenburg



Op 10 mei 1940 begon de Tweede Wereldoorlog met een slag om de vliegvelden rond Den Haag: Ockenburg, Ypenburg en Valkenburg. Doel was de regering en koningin Wilhelmina gevangen te nemen. Dat plan mislukte, de Duitsers leden zware verliezen.

Hagenaar Ton Immerzeel (conservator Westlands Museum) vertelt over deze vergeten eerste dagen van de oorlog, die een belangrijke episode uit de recente Haagse en vaderlandse geschiedenis vormen, in de Maranathakerk, 2^e Sweelinckstraat 156 in Den Haag, woensdag 25 februari om 20.00 uur, toegang 5 euro. Zie: www.maranathakerkdenhaag.nl

Lezing na afloop Alg.Ledenvergadering



Die Haghe lid Marianka van Lunteren – Spanjaard zal na afloop van de Algemene Ledenvergadering op 21 maart een lezing houden over haar boek Een Lekkere Suster, eetcultuur van 1774 – 1920. Basis vormt een handgeschreven kookboek uit 1774 dat steeds binnen één familie werd doorgegeven aan de volgende generatie, die er weer nieuwe recepten aan toevoegde. Uit de 500 recepten die zo werden verzameld heeft de auteur er 157 uitgekozen en in de historische context geplaatst van de eetgewoonten van de 18^e en 19^e eeuw. Thera Wijsenbeek-Olthuis was de laatste bezitster van het boek en liet het na aan haar vriendin Marianka, historica met grote interesse in koken, eten en sociaal economische achtergronden. Overige informatie over de ALV vindt u in a.s. Ledenbericht.